

Å R S F Ö R E N I N G A R

1 Idén att bilda årsföreningar omsattes i praktiken 1866 i och med bildandet av föreningen 1816 års män. Det ägde rum på Hasselbacken den 30 maj det året. Man hade lyckats få ihop 47 män som då beslöt att bilda en årsförening. Den då upprättade medlemsförteckningen upptar ett mycket varierat register över då yrkesverksamma personer i Stockholm.

2. ÄNDAMÅLET var

" har till ändamål att till sällskapligt umgänge sammanföra sina medlemmar samt att i mån av tillgång ekonomiskt stödja dem eller deras familjer."

3 Efter det den första årsföreningen inlett sin verksamhet verkade det vara ganska trögt att få igång ytterligare föreningar. Flera försök gjordes men dessa föreningar upphörde efter ett tag och det var först 1897 som bildandet av 1857 års män på nytt satte fart på årsföreningsverksamheten.

4 Antalet verksamma föreningar har sedan dess varierat och det har funnits föreningar i både Skåne och Göteborg. 1948 fanns det ett 80-tal föreningar med mer än 24 000 medlemmar. Vi har idag bara information om Stockholms-föreningarna. De är 38 stycken som är aktiva och ett par som existerar blott till namnet.

5 Den "äldsta" föreningen är 1901 års män som är aktiv men som självfallet endast har få medlemmar. Vidare finns 1902 års män som även den deltar i aktiviteter. Om vi hoppar ytterligare 10 år framåt i tiden kommer vi till 1912 års män som idag har ett 80-tal medlemmar.

Det kan vara svårt för de äldsta föreningarna att själva arrangera aktiviteter. Därför finns det ett samarbetsorgan "ÅRS-ringarna" där vissa aktiviteter gemensamt förbereds. Men alltfört är föreningarna helt självständiga. (Avser 75 år och äldre).

6 Den yngsta föreningen är 1944 års män som är en stabil förening med 3-4 sammankomster per år. Det blir självfallet så att ju yngre medlemmarna är desto mindre tid hinner normalt avsättas för en sådan här föreningsverksamhet.

7 Under årens lopp har många av samhällets toppar varit medlemmar i sina respektive årsföreningar. Under 1800-talet och början på 1900-talet lades mycket stor vikt vid att just dessa skulle vara med som medlemmar och även som högste beskyddare. Detta har förändrats med tiden även om flertalet medlemmar i årsföreningarna tillhör tjänstemannaskiktet eller är egna företagare. Bland mera kända namn som varit medlemmar i någon årsförening kan nämnas Gustav V som var hedersmedlem och beskyddare för 1858 års män. Andra exempel är prins Carl (1861) och prins Eugen (1865). Anders Zorn var 1860 års man m fl.

