

Varför jag gick med i en årsförening och vad får jag ut av det.

Strax före min 60-årsdag (1997) blev jag erbjuden att bli medlem i 1937 års män i samband med årsföreningsgolfen.

Jag förstod inte då varför jag skulle börja umgås med ett antal personer bara för att de var födda samma år som jag.

Jag kom visserligen ihåg att min pappa hade haft mycket roligt som vice ordförande i 19+03 års män, men ändå !

Eftersom jag är en mycket rolig golfare åkte jag ut till Johannesberg, där jag träffade en stor del av 37:ornas styrelse. De verkade glada och positiva och sa att om jag skötte mig på banan skulle jag nog kunna bli medlem. Uppenbarligen gick det hyggligt för mig för jag blev medlem. Idag är det betydligt svårare att bli invald.

Vad har jag då fått ut av drygt åtta års medlemskap ?

Otroligt mycket !

Jag har fått många nya mycket goda vänner, som jag säkerligen inte träffat annars. Jag har också återskapat vänskap med ungdomsvänner

Det är spännande att man träffar personer som har lyckats mycket väl inom sina olika områden, men vi jämför aldrig vad vi gjort. Däremot drar vi nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Vi förväntar oss att varje medlem ordnar ett intressant möte för bröderna.

Detta gör att vi får uppleva så skilda saker som speedway, curling, bowling och avancerad bilkörning på Barkarby samt en båttur i skärgården på våren,. Vi besöker Svenska Spel , Casinot i Stockholm och trafikledningen. Vi får se tillverkning av Gripen på SAAB i Linköping, av Scania i Södertälje. Vi besöker Operan, Nationalmuseum, Valdemarsudde, Nedre Manila, Thielska galleriet, Vasamuseet.

Vi har vin- och whiskyprovning och vi ägnar oss åt golf och bridge.

På sommaren har vi sedan 6 år ett tredagarsmöte med damer på en trevlig ort någonstans i Sverige. Damerna älskar detta !

Bridge spelar vi med eget lag i St Eriks seriesystem inte utan framgång.

Och lunch äter vi den sjunde i varje månad på Sällskapet med 20-30 deltagare

Sammantaget får jag uppleva kultur och idrott, intressanta studiebesök, golf och bridge, men framförallt ett gott kamratskap med många goda skratt och mycken vänlighet. Jag ångrar inte en sekund mitt medlemskap och kan bara uppmana alla som kan, att söka medlemskap i sin årsförening.

Bertil Schlyter