

## Förslag till artikel om Årsföreningar.

### Årsföreningar.

Årsföreningsrörelsen är en specifikt svensk företeelse, troligen unik i världen. Enligt stadgarna är föreningarna en sammanslutning av svenska män födda ett visst år, och med ändamål att sammanföra medlemmarna till sällskapligt umgänge. Detta innebär inte bara middagar och luncher utan även kulturella aktiviteter, såsom studiebesök, resor etc. Damerna få deltaga i varierande omfattning. Föreningarna äro opolitiska, men då de startar tidigast vid 40 års ålder på deltagarna så bli de i viss mån konservativa. Medlemmarna skola vara "redbara och oförvitliga" samt rekommenderade av två tidigare medlemmar. Därigenom bibehålles kontinuiteten. Föreningarna upplösas individuellt, vanligtvis vid 85-90 års ålder, eller då medlemsantalet nedgått till 10.

Idén till årsföreningar uppstod år 1866 då 1816 Års Män bildades. Därefter dröjde det länge innan några efterföljare kom, men från 1910-talet tog rörelsen fart. Varje år bildades en förening på initiativ av någon enskild person eller grupp. På 30-talet övertog redaktör Carl Wahlstedt den uppgiften, och bildade ett 20-tal föreningar, samtidigt som han utgav tidskriften "Årsföreningarna". Stockholm blev huvudort för de rikstäckande föreningarna medan en del Skåne-avdelningar bildades i Malmö.

Årsföreningarna nådde snart en mycket hög status, det var fint att vara med där, många av samhällets toppar knöts till rörelsen. Medlemsantalet steg och nådde på 30-talet sin höjdpunkt med 21.000 år 1935. 1954 hade antalet minskat till 10.000, och i nutidens riktiga medievärld är antalet omkring 3.000. Föreningarna äro dock fortfarande livaktiga och den sociala standarden mycket hög.

Varje förening är "sig selv nok", men på 70-talet började man samarbeta. Varje år sedan dess hålles en konferens mellan ordförandena i varje förening. Man har där en särskild styrelse, vars ordförande nu är kanslichefen Christer af Winklerfelt. Man dryftar där gemensamma angelägenheter, såsom årliga tävlingar i simning, bridge, bowling etc., men numera är det viktigaste ämnet att medverka till bildandet av nya föreningar. Varje yngre förening får i uppdrag att bilda den 10 år ännu yngre upplagan. Men det är inte lätt i konkurrens med nutidens alla nöjesmöjligheter, TV, video och annat. Trots detta har föreningar kunnat bildas för varje år till i början på 40-talet, och arbetet fortsätter. Antalet årsföreningar i Stockholm uppgår nu till 95, varav ett 40-tal ännu äro verksamma. I Malmö har 39 föreningar bildats.

I början på 80-talet bildades en avläggare till årsföreningarna, "Årsringarna". De äldsta föreningarna, som hade allför få medlemmar för att kunna ordna egna aktiviteter, slöt sig då samman med en särskild styrelse, bestående av föreningarnas klubbmästare, och ordnade utflykter mm. Damerna äro alltid välkomna där. När en årsförenings medlemmar blir 75 år få de vara med i Årsringarna. Även medlemmar av avslutade föreningar få privat vara med. Denna sammanslutning har hittills varit framgångsrik, till stor del tack vare eldsjälens, nu 90-årige redaktören och orienteringslöparen Bertil Nordenfelt. Ordförande är Lennart Ågren.

- x) Motivationen är också att medlemmarna under sin uppväxt ha varit med om samma samhällsutveckling och världshistoria. Ävenledes innebär det ibland att gamla skolkamrater återförenas.