

ÅRSFÖRENINGSKOMMITTEN 1997-10-14

I den att bilda årsföreningar realiserades redan 1866 med bildandet av 1816 års män och i slutet av 1800-talet var det givet med "moblisering" vid 40 års åldern och så var det sedan till i mitten av 1970-talet. Det visade sig då bli svårare att få fram folk som var beredda att påta sig ansvaret för att sitta i en nybildad styrelse. Ett av skälen till detta var att allt fler sade sig vara i karriären och inte vågade satsa på förströelseföreningar och att allt fler kvinnor "var tvungna att arbeta utanför hemmet".

Inom Årsföreningskommittén har vi dock alltid försökt att få de föreningar som kommit att verka i 9--10 år att ta initiativ till bildandet av en ny förening i likhet med redaktör Carl Wahlstedt och sedermera major Killanders ambitioner.

Vi har med råd o dåd och även smärre ekonomiska bidrag till porten stött bildandet av nya föreningar och också lyckats att få igång årsföreningar till de allra flesta årgångarna t.o.m 1950 års män. Tyvärr har det inte alltid varit så att bildade föreningar har fått rätt personer i ledningen, utan verksamheten har efter något eller några år tynat av och vi har misst kontakten med dem.

Det är helt klart att konkurrensen med ordensällskap, golf, kravet på att skjutsa barnen till olika slags aktiviteter, tv-serier och annat sällskapsliv är besvärlig, men de tankar som en gång i tiden födde ÅRSFÖRENINGSTANKEN lever kvar och vid många av de träffar vi ordnat har vi av äldre och numera avlidna fått höra hur viktigt det är att ha gamla kamrater på sin ålders höst.

Den ursprungliga tanken med fonder för hjälpande av de årsbröder som behövde ekonomisk hjälp är väl inte längre aktuella och jag känner inte till att någon av årsföreningarna har detta kvar i praktiken.

Jag vill avsluta med ett citat ur 1899 års män i ord och bild, där initiativtagaren och sekreteraren i 1857 års män direktör Robert Fristedt skrev: "Det kan anses helt naturligt att en föreningsrörelse, som framträder för att samla vuxna jämnåriga i ett förbund - i en ring omkring gemensamma minnen samt ideella och praktiska intressen - skall vinna anslutning i ett land som vårt, där vänskapen är trofast - där man trots allt vill se livet från den glada sidan och där hela naturen väcker kärlek till och känsla för höga värden".

Roland Silverblom