

# ÅRSFÖRENINGSKOMMITTÉN

## P R E S S R E L E A S E

### ÅRSFÖRENINGAR

Från en på sitt sätt blygsam början har tanken på en sammanslutning mellan män med samma födelseår under årens lopp vuxit sig allt starkare och för tillfället finns 38 aktiva årsföreningar och där den äldsta aktiva föreningen är årsföreningen 1901 års män.

Det hela startade med att den för dåtiden välkände bokförläggaren P.A.Huldberg tog initiativet att bilda årsföreningen 1816 års män vid en sammankomst på Hasselbackens etablissement på Djurgården den 30 maj 1866.

Efter det att den första årsföreningen inlett sin verksamhet verkade det vara ganska trögt att få igång ytterligare föreningar. Flera försök gjordes men dessa föreningar upphörde efter ett tag och det var först 1897 som bildandet av årsföreningen 1857 års män på nytt satte fart på årsföreningsverksamheten.

Under årens lopp har många av samhällets toppar varit medlemmar i sina respektive årsföreningar. Under 1800-talet och början på 1900-talet lades mycket stor vikt vid att just dessa skulle vara med som medlemmar och även som högste beskyddare. Detta har förändrats under årens lopp även om flertalet medlemmar i årsföreningarna tillhör tjänstemannaskiktet eller är egna företagare.

Bland mera kända namn inom samhällets toppar som varit medlemmar i någon årsförening kan nämnas kung Gustaf V som var hedersmedlem och beskyddare för årsföreningen 1858 års män. Årsföreningen 1858 års män förlade sina årssammanträden till kungens födelsedag den 16 juni eller till Gustaf dagen den 6 juni. Ur kungafamiljen har både prins Carl (1861 års man) och prins Eugen (1865 års man) varit medlemmar i sina respektive årsföreningar.

Personligheter inom kulturen har heller inte saknats bland medlemmarna i årsföreningarna. Både Anders de Wahl (1869 års man) och Anders Zorn (1860 års man) var medlemmar i en årsförening liksom simmarlegenden Arne Borg (1901 års man).

Grundtanken med årsföreningar, som bokförläggare P.A. Huldberg framförde den, var en sammanslutning mellan män födda samma år, inte bara till ömsesidig trevnad utan även till hjälp.

Denna grundtanke lever kvar även om träffarna och sammankomsterna ändrats till innehåll och genomförande till följd av samhällsutvecklingen. I de äldsta årsföreningarna förekom aldrig att hustrur eller damer fick närvara vid sammankomsterna. Idag är det regel bland alla nu aktiva årsföreningar att man minst en gång om året har en större sammankomst eller aktivitet med damer.

I april 1923 gav man ut det första numret av tidskriften Årsföreningarna som var ett första försök att samordna informationen till och om årsföreningarna. Tidskriften skulle bara distribueras till medlemmar. Tidskriften har numera upphört och det samordnade arbetet inom årsföreningarna, för att tillvarata en del gemensamma intressen, sköts av Årsföreningskommittén.

Denna består av ordföranden från några av årsföreningarna. Kommitténs

främsta uppgift är att verka för att nya föreningar bildas *men även*  
*representera föreningen till vissa gemensamma intressen som Övrigs föreningssabo*

### Varför bli medlem i en årsförening?

De som är födda samma år har ofta en mängd gemensamma intressen. Många har en gemensam skoltid eller värnpliktstid. Och man har levt, verkat och utvecklats i samma tidsålder i samhällsutvecklingen. Det är oftast så att man umgås mycket med personer som har samma yrke som man själv. I årsföreningarna träffas inte bara nya bekanta utan även dem man inte sett på 20 -30 år. Gamla klasskamrater, lumparkompisar eller någon som bott i samma kvarter.

Gemensamt ordnar årsföreningarna olika fritidsaktiviteter för att tillgodose skilda intresseinriktningar som bowling, simning, golf och bridge. Varje årsförening anordnar allt efter önskemål verksamhet för, konst, musik, teater och studiebesök inom olika verksamhetsområden i samhället.

Det kan många gånger vara tillfredsställande att vara med i en förening som inte ställer så stora krav på sin medlem utan där man endast träffas för att ha trevligt. Under den aktiva perioden fram till ålderspension kanske möjligheterna att följa sin årsförenings verksamhet kan vara begränsade. Medlemskap i en årsförening blir då en investering för framtiden, där man bygger upp en samvaro, för att efter pensionering ha ett kontaktnät som är mycket värdefullt.

Årsföreningen är en spegling av samhället där alla kan vara medlemmar. I en årsförening kallar man sig inte, utan man är en årsbroder och medmänniska.

Årsföreningarna har på senare år koncentrerats till Stockholmsområdet även om det i några nu aktiva föreningar finns medlemmar spridda över landet.

Naturligtvis finns inga hinder för att bilda årsföreningar på andra orter i Sverige, utan detta skall ses som en positiv tanke för att sprida årsföreningsidén över landet.

All årsföreningsverksamhet är opolitisk. Föreningarna är helt självständiga gentemot varandra.

Nya årsföreningar bildas på initiativ av den tio år äldre årsföreningen, än den som ska bildas och detta sker i samråd med Årsföreningskommittén. Vanligen bildas en ny årsförening det år medlemmarna fyller 40 år.

Intresserad för medlemskap i eller bildande av årsförening, kan vända sig till Roland Silverblom, tfn. 08 - 81 25 83.