

## ÅRSFÖRENINGARNA I SVERIGE

"De personer som är födda samma år, i samma land, har genomlevt samma historiska tidsskede och samhällsutveckling. De har därigenom fått en stor gemensam skatt av minnen och åskådningar. Detta ger anledning till värdefulla tankeutbyten." Så uttryckte sig professor Svante Arrhenius som var en av 1858 års män i sin beskrivning av årsföreningarna i Sverige.

Årsföreningstanken uppkom och startades i och med att 1816 års män bildade sin årsförening den 30 maj 1866 på restaurang Hasselbacken på Djurgården. Kallelsen att bilda föreningen 1816 års män hade hörsammats av 47 intresserade. Att bilda ytterligare årsföreningar visade sig vara svårare då det efter årsföreningen 1816 års män endast tillkom sammanslutningar för 1821, 1824, 1843 och 1847 års män. Men från 1848 års män och fram till 1909 års män med undantag för åren 1849 och 1851 var årsföreningarna konstituerade med verksamma styrelser. Några av dessa föreningar mer livaktiga än andra dock alla med någon form av verksamhet. Från och med 1914 års män och fram till dags dato finns konstituerade 31 Årsföreningar. Saknas gör årsföreningarna 1938, 1943, 1945, 1947, 1948, 1949 och 1950 års män.

De yngsta föreningarna är 1963 och 1966 års män.

I den något modernare årsföreningsambitionen finns ett utvidgat utbyte av samvaron bland medlemmarna. Där några eller alla medlemmarna samlas kring en intressant hobby, ett gemensamt resande, årsföreningsgolf, årsföreningsbridge eller en träff en dag i veckan bara för en stunds samvaro.

All årsföreningsverksamhet är opolitisk och på senare tid deltar även damer i sammankomsterna dock utan att vara medlemmar.

Någon har uttryckt tanken med årsföreningar som så att det utgör en pensionsförsäkring för medlemmarna. Ju äldre man blir desto större värde sätter man på sin årsförening. De jämnåriga vännerna har ganska likartade problem. Den fasta kretsen av gamla årsbröder betyder gemenskap och gott kamratskap.

I dag är den äldsta fristående årsföreningen 1914 års män. Några äldre och yngre föreningar har valt att ansluta sig till Sällskapet Årsringarna.

Sällskapet Årsringarna bildades i syfte att samla och hjälpa äldre årsföreningar med litet medlemsantal. I dag har Årsringarna 163 medlemmar som kommer från olika årsföreningar och man redosvisar varje år ett mycket digert och intressant aktivitetsprogram.

Årsföreningarna har under en tid haft en egen tidning som startade upp med första numret i april 1923. Redaktör var Yngve Hedvall och ansvarig utgivare faktor C Wahlstedt. Efter redaktör Wahlstedts död 1949 fortsatte utgivandet av tidningen fram till 1954 då den lades ned av ekonomiska skäl. Redaktionen hade sina lokaler i huset Mäster Samuelsgatan 63 i Stockholm.

Årsföreningarna har också haft ett årsföreningskansli som under lång tid styrdes av den legendariske majoren Einar Killander. Årsföreningskansliets huvuduppgift var att samordna och starta nya årsföreningar. Tyvärr lades kansliet ned men den 18 oktober 1972 bildades en Årsföreningskommitté som omspanner alla årsföreningar. Årsföreningskommittén har tagit på sig de uppgifter som tidigare låg på Årsföreningskansliet. Kommittén arbetar aktivt med att starta nya årsföreningar för att hålla kontinuiteten vid liv men även att utbyta erfarenheter föreningarna emellan. Varje verksamhetsår i Årsföreningskommittén avslutas med en ordförandekonferens dit alla årsföreningar inbjuds att vara representerade.